

Trelleborg 17 maj 2010

*Öppet brev nummer 3 till dig som är politiker i Trelleborgs kommun
med anledning av beslut om ny Översiktsplan och borgensåtagande på 335 miljoner kronor.*

Drömmen om framtiden.

Hej!

Jag har arbetat större delen av mitt liv i olika kommunala förvaltningar, senast som stadsbyggnadsdirektör i grannkommunen. Jag vet därför hur svårt det är, och också otacksamt många gånger, att arbeta som politiker. Svåra avvägningar, många viljor, snabba åtgärder men långa perspektiv. Jag har stor respekt för det. Jag bejakar också vårt demokratiska system med kommunfullmäktige som beslutande organ. I systemet ingår också att medborgare ska ge sina synpunkter till sina förtroendevalda. Och därför gör jag det i detta brev.

Jag har kommit att bli mycket fäst vid denna plats på jorden, min hemkommun sedan lång tid, även när jag arbetat på andra ställen. Denna hamnstad vid Sveriges sydligaste kust, Trelleborg har mycket av sin identitet i hamnen och båtarna. Många har nu blivit uppjagade att tro att det inte finns alternativ till hamnens stora utbyggnad, att hamnen annars läggs ned. Det tror jag inte på.

Jag är övertygad in i hjärtat att det inte blir bra med en nästan dubbelt så stor hamn i centralt läge eller med att dra lastbilar över slätten runt hela staden. **För hamnen kommer fortfarande att ligga i centrum, det syns ju tydligt på kartan!**

Jag ser att Trelleborg har en annan utvecklingspotential. **Hamnen är inte det som lockar människor och bo eller besöka Trelleborg!** I det oberoende nätverket Hamngruppen finns över tusen personer som vill se andra alternativ. I nätverket finns urtrelleborgare, nyinflyttade, människor med olika politiska åsikter, yrken och ålder.

Vi tycker det är fel att hasta fram ett beslut som får stor påverkan på kommande generationer. Det handlar om **vår miljö och ett stort ekonomiskt risktagande**. När jag skriver det här sitter jag i min sjöbod på öster och känner att det är extra viktigt att betona en sak: vårt motstånd mot nuvarande planer handlar inte om östra eller västra Trelleborg, utan om hela kommunens framtid.

Bygger vi detta låser vi fast fel framtidsbild för generationer. Jag vill se en stad med stolthet över våra världsledande industrier, en lagom hamn, en tillgänglig kust, en boendekommun med intressant kulturhistorisk stadsmiljö och ett Söderslätt som fortfarande är det skönaste i världen. **Min förhoppning är att du också vill tänka i de banorna och neka till att gå i borgen** för hamnutbyggnad eller anta översiktsplanen.

Med vänliga hälsningar

Madeleine Brandin
och 1 100 till i nätverket Hamngruppen

För ytterligare information: www.hamngruppen.se